

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΓΓΙΦ, Φ. ΚΟΥΒΕΛΑ, ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ  
ΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΣ ΠΟΘΟΥΛΑΚΗ «TRAFFICKING» - ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ «ΠΟΡΕΙΕΣ» ΣΕ ΕΚΤΟΣ ΝΟΜΟΥ  
«ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ»  
Αθήνα, 13/5/2019

Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλες

Με μεγάλη μου χαρά συμμετέχω στην αποψινή παρουσίαση του βιβλίου της Αντωνίας Ποθουλάκη, το οποίο πραγματεύεται το καίριο και κρίσιμο ζήτημα του trafficking. Πρωτίστως, λοιπόν, τη συγχαίρω για την σπουδαία ανάλυσή της και της εύχομαι εγκάρδια να είναι καλοτάξιδο.

Δεν είναι δύσκολο να αναλογιστούμε τη βαρύτητα του εν λόγω εγχειριδίου και τη συνεισφορά του στα ερευνητικά και συγγραφικά τεκταινόμενα της χώρας μας, τόσο:

- λόγω της ανάγκης για όλο και περισσότερες εύστοχες προσεγγίσεις και αναλύσεις επί της εμπορίας ανθρώπων όσο και
- επειδή η επιστημονική, ερευνητική και επαγγελματική κατάρτιση της συγγραφέα του βιβλίου είναι παραπάνω από άρτια και ικανή να μας ανοίξει ένα ακόμη πεδίο επί της θεματικής.

Για όλους αυτούς τους λόγους, αξίζει όλες και όλοι μας να μελετήσουμε σε βάθος το εν λόγω εγχειρίδιο και, με τον τρόπο που μπορούμε, να συμβάλλουμε στη διάδοσή του στους περισσότερους δυνατούς αναγνώστες και αναγνώστριες.

Φίλες και φίλοι,

Το πρόβλημα του trafficking δε συνιστά απλώς ένα κρίσιμο ζήτημα λόγω της ανάγκης επίλυσής του, αλλά κυρίως επειδή αποτελεί μια μορφή εγκλήματος. Άλλωστε, είναι γνωστό ότι η σωματεμπορία αναδεικνύεται σήμερα με πολλά πρόσωπα και εξυπηρετεί απεχθείς σκοπούς. Σεξουαλική εκμετάλλευση, οργανωμένα κυκλώματα μαστροπών και πορνείας, καταναγκαστική εργασία, εξόφληση χρέους, καταναγκαστικοί γάμοι, ακόμη και εμπορία οργάνων. Συχνά δε τη συναντάμε σε περισσότερες από μία μορφές.

Στην Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, το έργο μας είναι επιφορτισμένο με την χάραξη, την παρακολούθηση και την υλοποίηση πολιτικών ισότητας των φύλων σε όλους τους τομείς του βίου μας, όπου εμφανίζονται ανισότητες.

- Ειδικότερα, η θεματική της βίας κατά των γυναικών αποτελεί έναν από τους 6 στρατηγικούς στόχους του ΕΣΔΙΦ, ώστε για την αντιμετώπιση και εξάλειψή της, μεριμνούμε έμπρακτα με την απρόσκοπτη λειτουργία του **ολοκληρωμένου και συνεκτικού πανελλαδικού δικτύου Δομών**, το οποίο αποτελείται από: Την 24ωρη γραμμή SOS 15900, Τα Συμβουλευτικά Κέντρα και τους Ξενώνες Φιλοξενίας Γυναικών που υφίστανται ή κινδυνεύουν να υποστούν έμφυλη βία ή/και πολλαπλές διακρίσεις.

- Επιπρόσθετα, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του ΕΚΔΔΑ υλοποιούνται **επιμορφωτικά σεμινάρια** στα στελέχη των Δομών για την ενίσχυση υποστηρικτικών υπηρεσιών στις γυναίκες θύματα βίας όπου το trafficking αποτελεί ξεχωριστή θεματική ενότητα.
- Ακόμη, για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης σε θέματα βίας κατά των γυναικών σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε μεγάλη, ποικίλης ύλης, **πανελλαδική εκστρατεία** με σύνθημα **«Δεν είσαι η μόνη, δεν είσαι μόνη»**.
- Επιπλέον, αξιοποιούμε και εμπλουτίζουμε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που διαθέτουμε. Ενδεικτικά, σας αναφέρω ότι δημιουργήθηκε ειδικός ιστότοπος ([www.womensos.gr](http://www.womensos.gr)) αποκλειστικά για το θέμα της βίας κατά των γυναικών.
- Επίσης, συνεργαζόμαστε με **το γραφείο του Εθνικού εισηγητή για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων** και συμμετείχαμε στο Φεστιβάλ **«Break the Chain»** καθώς και στις λοιπές δράσεις που αναπτύσσει το γραφείο.
- Συν τοις άλλοις, επιμένουμε και επιδιώκουμε έμπρακτα την προώθηση νομοθετικών ρυθμίσεων για την καταπολέμηση της βίας, τη βελτίωση της νομοθεσίας σχετικά με την εμπορία ανθρώπων (trafficking) και τη λήψη νομοθετικών μέτρων για την ποινική δίωξη όσων εμπλέκονται στη διακίνηση και εμπορία γυναικών και ανηλίκων, αλλά και των χρηστών (πελατών), με παράλληλη, ουσιαστική και πολυεπίπεδη υποστήριξη των θυμάτων.
- Βεβαίως, δε θα μπορούσα να παραλείψω να τονίσω ότι η **«Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας»** (Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης) και η **«Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, πρόληψη και καταπολέμησης της έμφυλης βίας»**, αποτελούν πια νόμους του κράτους και συνάμα πολύ σημαντικά εργαλεία καταπολέμησης της έμφυλης βίας

Κυρίες και κύριοι,

Ένα ακόμη ζήτημα υψίστης σημασίας είναι η θεματική της πορνείας, για το οποίο η θέση της ΓΓΙΦ είναι ότι η πορνεία δεν είναι επάγγελμα, αλλά αποτελεί μία μορφή βίας που υποβαθμίζει τη γυναικεία φύση και αξιοπρέπεια ως «παρεχόμενη υπηρεσία». Ως εκ τούτου, η ΓΓΙΦ προσλαμβάνοντας την πορνεία αλλά και το άμεσα σχετιζόμενο trafficking υπό την οπτική του φύλου, επισημαίνει τη θέαση των φαινομένων αυτών ως μία ειδική μορφή βίας κατά των γυναικών και ως κατάφωρη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των θυμάτων.

Κατά συνέπεια, τόσο η πορνεία όσο και η παράνομη διακίνηση και εμπορία ανθρώπων, που στοχεύει στην οικονομική και σεξουαλική εκμετάλλευση, συνιστούν μια σύγχρονη και συνάμα αποκρουστική μορφή του δουλεμπορίου. Σε αυτό το πλαίσιο, η πορνεία γίνεται αντιληπτή ως μορφή εκμετάλλευσης και βίας ανθρώπου προς άνθρωπο. Το νέο στοιχείο που πρέπει να δούμε και στην Ελλάδα -ήδη έχουν προχωρήσει σε αυτό μια σειρά ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Σουηδία και η Γαλλία- είναι η ευθύνη και τιμωρία του

πελάτη και μια σειρά από μέτρα στήριξης των γυναικών που θέλουν να αποδεσμευτούν από την πορνεία.

Φίλες και φίλοι,

Οι παραπάνω θέσεις, πρωτοβουλίες και δράσεις μας, που είναι μόνο ενδεικτικές, βρίσκονται σε άρρηκτη σύνδεση με τις επιμέρους πτυχές που θίγονται στο βιβλίο, το οποίο παρουσιάζουμε σήμερα.

Με απόλυτη επιστημονική προσήλωση, έντονη κριτική ματιά και βαθιά γνώση επί του αντικειμένου, η Αντωνία Ποθουλάκη θίγει τα επιμέρους ζητήματα που χαρτογραφούν τη βαρύτητα του φαινομένου, εφιστώντας ιδιαίτερα την προσοχή της και στις ηθικές, τις ψυχολογικές και τις φιλοσοφικές προεκτάσεις του.

Αξίζει δε να τονίσουμε ότι τα αποτελέσματα της εμπειρικής έρευνας που συμπεριλαμβάνεται στο βιβλίο για την παρανομία των διακινούμενων ατόμων του trafficking στη χώρα μας, φωτίζουν σημαντικά ορισμένες από τις άγνωστες πτυχές του φαινομένου, συμβάλλοντας, ταυτόχρονα, στη σκιαγράφηση του προφίλ των εμπλεκόμενων σε αυτό. Και βέβαια, αξιосύστατες είναι και οι προτάσεις – τρόποι αντιμετώπισης, που παρατίθενται.

Τέλος, από τα συμπεράσματα του βιβλίου προκύπτει αβίαστα ότι ***η βία δείχνει σαφή προτίμηση προς το γυναικείο φύλο, γεγονός που κάνει ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη εντατικοποίησης της συνεργασίας όλων μας, για την οριστικό τερματισμό όλων αυτών των φαινομένων που παραβιάζουν κατάφωρα τα ανθρώπινα δικαιώματα, ενισχύουν τις έμφυλες ανισότητες και διαταράσσουν την εύρυθμη λειτουργία της κοινωνίας μας.***

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.